

tärtjänst 1805. Underlöjtnant vid kejsarliga sviten, sedermera benämnd generalstab 1807. Bivistade med ryska armén kriget i Finland 1808—09. Överförd till livgardets jägarregemente 1809, löjtnant 1811, stabskapten 1812, kapten 1813. Bivistade 1812—14 kriget mot fransmännen och blev därunder sårad. RVL4, A2, PrPIM, SvSv. Överste 1816 och överförd till Jamburgska lansiärregementet. Överförd till Livländska jägarregementet 1817. Chef för Moskovska dragonregementet 1820. Avsked med generalmajors grad 1824. Åter i tjänst 1828 och deltog i kriget mot Turkiet. Generalmajor s.å. Kommenderade under turkiska kriget 1829 första brigaden av 4. ulandivisionen. RA1 1829, brilj. guldvärja. Bivistade polska kriget 1831 och 1832. RA1 mkr 1832. Chef för 2. brigaden av 1. lätta kavalleridivisionen 14.4 1833. RG4 1834. RVL2 msk. Place-rad på kavalleriet 23.9 1835. Generalmajor vid kejsarens svit 9.10 1836. Åtföljde 1838 kejsaren på hans resa till Stockholm. Avsked från militärtjänsten 22.10 1843 med geheimeråds titel samt utnämnd till stallmästare vid kejsarliga hovet. Vicepresident vid koretet för de kejsarliga stallen 1845. Överjägästare². D. i Petersburg 6.5 1858³. — Gift 7.8 1819 med *Elisabet Lanskoj*, f. på godset Nikolskoje i guv. Tambov 30.6 1800, d. i Neapel 1.8 1890, dotter till översten Jakob Lanskoj och furstinan Praskovia Dolgoruki.

Barn:

Helena, f. i Koslov i guv. Tambov 8.8 1820, Hovfröken 1847. D. på Nikolskoje 14.11 1890, ogift.

Peter, f. i Pavlograd i guv. Jekaterinoslav 22.1 1822. Page vid kejsarliga hovet 10.7 1826. Fänrik vid livgardets ridande artilleri. Underlöjtnants avsked 14.2 1848. Åter i tjänst med underlöjtnants grad vid 5. lätta ridande artilleribatteriet 26.7 1849. Löjtnant vid samma, dåmera benämnda 6. batteriet av samma kår 30.6 1850. Adjutant hos chefen för aktiva arméns generalstab 28.11 1851. Bivistade kriget mot Turkiet 1854 och 1855. Stabskapten 1.8 1854 med kvarstående vid adjutantsbefattningen. RA3 msvor s.å. Överförd till Livgardets ridande artilleri 7.5 1855 med kvarstående vid adjutantsbefattningen. Guldhalsvabel f. tapp. s.å. RVL4 msvor, St2 msv s.å. Kapten 27.4 1856 med kvarstående vid sin adjutantsbefattning. RSt2 mkkrosv 22.12 1857. Överste 4.4 1858. Avsked med överjägästargrad 21.9 1859. D. i Paris 1863, med honom utgick ätten på svärdsidan. — Gift med *Anna Lavinia Teodosia de Bravura-Manini*, i hennes 1. gifte, f. i Moskva 8.2 1833, d. i Wien 19.6 1891, omgift 2.6 1863 med husmarskalken hos hertig Adolf av Nassau, jurisdoktorn greve Friedrich Christian Philipp Ernst till Castell-Castell, d. 6.2 1876.

Natalia, f. på Nikolskoje 20.10 1825, d. i Neapel 29.1 1891, ogift. Innehade Liikkala fideikommiss.

¹ Enligt Peterburgski Nekropolj 1790. ² Samma arbete. ³ Enligt Portraits russes I 1856.

TANDEFELT

Friherrliga ätten n. 26

Presidenten i Åbo hovrätt, sedermera viceordföranden i senatens justitiedepartement Adolf Tandefelt, av adliga ätten Tandefelt n. 51, blev 18.7 1809 upphöjd i friherrligt stånd och introducerades på riddarhuset 17.9 1818 under n. 26 bland friherrnar. Säsom ogift hade han redan 18.6 1811 erhållit tillstånd att på sin friherrliga ätt adoptera sin brorson, slutligen hovrättsrådet i Åbo hovrätt och kammarherren Adolf Fredrik Tandefelt, vilket kungjordes på dennes bröllopsdag 1.12 1818. Dennes introduktion skedde 29.11 1820. Ätten utdog med Adolf Fredriks son, överstelöjtnanten friherre Adolf Heribert Robert Tandefelt 28.12 1904.

Se *G. Elgenstierna*, Den introducerade svenska adelns ättartavlor: Tandefelt, tabb. 14 och 19. (1934).

af TENGSTRÖM

Adliga ätten n. 169

Biskopen i Åbo Jakob Tengströms barn och efterkommande blevo för faderns förtjänster upphöjda i adligt stånd 19.7 1809 och introducerades 23.1 1818 på riddarhuset under n. 169 bland adelsmän. Ätten utdog på manslinjen 12.10 1907 med forstmästaren Magnus af Tengström, men fortlever på kvinnolinjen.

Släkten härstammar från Västergötland och Trökörna annex under Tengene sn, av vilken sistnämnda ort den har sitt namn.

Litt. *Bergholm*, *Sukukirja* (1900).

Tab. 1.



Olof Arvidsson, rusthållare på Djupedal i Trökörna annex, Tengene sn, i Västergötland. Kvartermästare vid Västgöta kavalleri. D. i Trökörna, begr. 1.5 1720. — Gift omkr. 1687 med *Justina Andersdotter*, f. i Främmestad 1666, d. i Trökörna 13.5 1722, dotter

till inspektorn på Främmestad Anders och Susanna N. N.

Son:

Georg Tengström, f. i Trökörna 5.1 1688. Student i Lund. Prästvigd 1712. Krigspräst vid Stenbocks armé i Skåne 1715. Sockenadjunkt och pedagog i Gamlakarleby 1722. Sockenadjunkt i Malax 1724. Kapellan i Solvs kapell av Malax sn 1.5 1727. D. där 2.12 1742. — Gift i Tuns sn i Västergötland 1718 med *Anna Cederberg*, f. 20.11 1697, d. i Solv 27.10² 1742, dotter till sockenadjunkten i Pedersöre (under stora ofreden kyrkoherde i Tun) Benedikt Cederberg och Margareta Ulvinus.

Son:

Johan Tengström, f. i Tuns sn 9.9 1722. Student (österb.) 6.7 1743. Filosofiemagister 30.7 1751. Prästvigd 24.3 1753, sockenadjunkt och pedagog i Gamlakarleby. D. i Gamlakarleby stad 17.2 1767. — Gift i Gamlakarleby lf. 16.1 1755 med *Maria Chydenius*, i hennes 1. gifte, f. i Sotkamo 13.2 1734, d. där 2.7 1782, dotter till kyrkoherden i Gamlakarleby, prosten Jakob Chydenius och hans 1. hustru Hedvig Hornaeus samt omgift 1769 med kapellanen i Kuortane Johan Reinholm i hans 1. gifte.

Son:

Jakob Tengström, f. i Gamlakarleby 4.12 1755. Student (österb.) 27.9 1771. Filosofiemagister 28.6 1775. Docent i moral vid Åbo akademi 16.10 1778. Erhöll 1776, 1780 och 1781 Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademins stora pris och 1786 Uppfostringsällskapets pris. Ledamot av Vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg 1778. E. o. adjunkt i filosofi vid sagda akademi 14.12 1780. Adjunkt i teologi därstädes 21.12 1783. Prästvigd 8.12 1784. Ledamot av Nordiska sällskapet i London 1785. Erhöll såsom annex Pikis sn 1785. Tredje teologieprofessor vid Åbo akademi och pastor i Åbo finska domkyrkoförsamling 29.1 1790. Sekreterare (den första) i Musikaliska sällskapet i Åbo 1790—1803, ordförande 1804—05. Ledamot av Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien i Stockholm 1793. Pastor i S:t Marie prebendepastorat 1795. Ledamot av Sällskapet pro fide et christianismo 1796, av Finska hushållningssällskapet 1799. Revisor i riksgäldskontorets diskont samt deputerad vid riksdagen i Norrköping 1800 (ledamot av hemliga utskottet). Teologie-

doktor s.å. Revisor i banken och riksgäldskontoret 1801 och 1805. Biskop i Åbo stift och prokansler för Åbo akademi 15.2 1803. Ledamot i finska strömningsdirektionen s.å. Erhöll Pargas pastorat såsom prebende 1804. LsvNo 1805, RyAl 1808. Prästeståndets talman vid lantdagen i Borgå 1809 samt ordförande i kommittén för förslag till Finlands civila styrelse s.å. Erhöll s.å. brilj. biskopskors. Hans barn och efterkommande blevo 19.7 s.å. adlade samt introducerades på riddarhuset under n. 169 bland adelsmän 23.1 1818. Erhöll 1811, med bibehållande av Pargas pastorat, Närpes pastorat såsom prebende. Ordförande 1812 i det då stiftade Finska bibelsällskapet och sedan viceordförande. Ordförande i kommissionen för reglering av undervisningsanstalterna 1814—17. Avsked från prokanslersbefattningen vid akademien 8.7 1817. Ordförande i kommittéerna för ny kyrkolag, psalmbok, handbok och katekes 1817, i det nystiftade Evangeliska sällskapet s.å. Med avseende å Åbo stifts förändrade benämning till ärkestift 7.11 1817 ärkebiskop i Finland med Närpes pastorat såsom ett ärkebiskopsstolen tillhörande prebende. LV12, mstk 1819, Al i brilj. 1826. Jubelmagister 10.7 1827. Skrifter: Historisk afhandling om svenska sjömagten (Vitterhets-, historie- o. antiqv. akad. Handl. 1783); Minne öfver Johannes Elai Terserus (1795); Läseöfning för mina barn (1795); Vita et merita Isaaci Rothovii (diss. 1796—1813); Tidsfördrif för mina barn (1799); Försök till lärobok i landthushållningen för den finska bonden (1803); Afhandling om presterliga tjänstgöringen och aflöningen i Åbo ärkestift (1820—22); Handlingar till upplysning af Finlands kyrkohistoria (1821—); m. fl. D. i Åbo 26.12 1832, begr. i Pargas. *Biogr. M. G.* Schybergson, Jakob Tengströms vittra skrifter i urval med en lefnadsteckning (Sv. litt. sällsk. Skrifter 41, 1899); G. Nikander, Jakob Tengströms verksamhet i Finska hushållningssällskapet (1908) och Jakob Tengström såsom akademisk lärare och biskop intill 1808 (1913); E. Anthoni, Jakob Tengström och stiftsstyrelsen i Åbo stift 1808—32 I—II (1923—28). — Gift i Åbo 24.6 1787 med *Anna Christina Caloander*, f. i Åbo 1.5 1764¹, d. där 5.12 1831, begr. i Pargas, dotter till tullförvaltaren i Åbo Karl Caloander och hans 2. hustru Anna Margareta Backman.

Barn:

Carl Jakob Tengström, adlad af Tengström, f. 20.5 1788, akademieadjunkt, d. 1823. Tab. 2.
Anna Carolina Tengström, adlad af Tengström, f. i Åbo 20.10 1790. Hovfröken 17.4 1811. D. i Pargas 12.2 1828. — Gift i Åbo 24.6 1814 med provinsialläkaren *Lars Johan Prytz*, adl. ätten n. 57, f. på Juva 9.4 1789, d. i Åbo 23.6 1823 och begr. i Pargas.

Johan Magnus Tengström, adlad af Tengström, f. 5.12 1793, professor, d. 1865. Tab. 3.

Hedvig Maria Tengström, adlad af Tengström, f. i S:t Marie 22.5 1795, d. på Grönkulla i Helsinge 3.12 1859. — Gift i Åbo 24.6 1816 med professorn i civillagfarenhet och romersk rätt vid universitetet i Helsingfors, kanslirådet *Wilhelm Gabriel Lagus*, f. i Idensalmi 25.7 1786, d. i Helsingfors 18.12 1859.

Anton Fredrik Tengström, adlad af Tengström, f. i S:t Marie 9.12 1798. Student (österb.) 16.6 1815. Prom. filosofiedoktor 27.6 1823. Fänrik vid 37. jägarregementet 1823. Underlöjtnant därst. Bivistade turkiska kriget 1828. RA3 mr s.å. D. i Varna 24.12 1828, ogift.

Sofia Magdalena Tengström, adlad af Tengström, f. i Åbo 30.10 1803, d. i Helsingfors 31.12 1832. — Gift i Åbo 13.11 1821 med sin kusin, professorn i filosofi *Johan Jakob Tengström*, i hans 1. gifte, f. i Gamlakarleby 22.10 1787, d. i Helsingfors 11.4 1858.

Tab. 2.

Carl Jakob Tengström, adlad af Tengström (son till Jakob T., tab. 1), f. i Pikis 20.5 1788. Student (österb.) 18.6 1804. Prom. filosofiedoktor 6.7 1810. Docent i orientalisk litteratur vid Åbo akademi 9.7 1811. Studerade 1812—13 vid universiteten i Uppsala och Lund. Adjunkt i orientalisk litteratur vid Åbo akademi 17.2 1813. Innehade Pikis pastorat som prebende. Sekreterare i Finska bibelsällskapet 1817, i flere ecklesiastiska kommittéer 1818. D. på Hennala i Kakskerta 25.8 1823. — Gift i Åbo 24.6¹ 1815 med sin mors halvbrors dotter *Hedvig Lovisa Caloander*, f. i Åbo 29.8¹ 1794, d. i Åbo 15.5 1882, dotter till lanträntmästaren i Åbo *Karl Robert Caloander* och *Magdalena Sofia Mörtengren*.

Barn (födda i Åbo):

Karl Jakob, f. 8.2¹ 1817, d. där 9.7 s.å., begr. i Pargas.

Karl Johan, f. 8.5 1818, d. 9.3 1829.

Hedvig Christina Sofia, f. 20.2 1820, d. i Åbo 18.4 1847. — Gift i Åbo 16.11 1839 med slutl. tullförvaltaren i Uleåborg, kollegiassessorn *Zacharias Krook*, i hans 2. gifte, f. i Tyrväntö 4.7 1800³, d. i Uleåborg 31.5 1875.

Carl Georg, f. 9.5 1822. Student (nordösterb.) 16.6 1841. Var sedermera tingskrivare. D. i Åbo 17.11 1862, ogift.

Tab. 3.

Johan Magnus Tengström, adlad af Tengström (son till Jakob T., tab. 1), f. i Åbo 5.12 1793. Student (österb.) 19.6 1810. Filosofiekandidat 1815 och prom. filosofiedoktor ultimus 13.10 s.å. Docent i naturalhistoria vid Åbo akademi 11.9 1816. Medicinekandidat 5.12 s.å. Medicinelicentiat 10.6 1817. Prom. medicinedoktor 4.11 s.å. Studerade utomlands 1817—19. Museiinspektör vid Åbo akademi

1.8 1818. Tf. professor i naturalhistoria 1824—25. Professors titel 15.2 1826. Adjunkt i zoologi och botanik vid universitetet i Helsingfors 10.12 1828. Ledamot i censurkommittén 18.1 1830—19.4 1847. Tf. professor i zoologi och botanik ht 1840, ordinarie 5.1 1842. Avsked 26.2 1847. Ledamot av Naturforskande sällskapet i Leipzig 1820, av Linnéanska societeten i Stockholm 1832, av Finska vetenskaps-societeten 1838. Skrifter se *Carpelan-Tudeer*, Helsingfors universitets lärare och tjänstemän från år 1828 (1925). D. i Helsingfors 20.11 1856. — Gift i Åbo 4.1 1821 med sin systers svägerska *Hedvig Gustava Charlotta Prytz*, adl. ätten n. 57, f. i Åbo 8.1 1797, d. i Helsingfors 22.7 1878, dotter till kaptenen *Anders Johan Prytz* och *Hedvig Maria von Mell*.

Barn:

Johan Martin Jakob, f. 10.11 1821, provinssiällkare, d. 1890. Tab. 4.

Lars Magnus Florentin, f. i Åbo 20.6 1823, d. där 8.2 1824, begr. i S:t Marie.

Lars Magnus Florentin, f. i Åbo 20.8 1824, d. i Åbo 25.4 1827, begr. i Pargas.

Karl Axel Adolf, f. i Åbo 14.5 1826, d. där 17.10 1828.

Karl Jakob, f. i Pargas 16.11 1827, d. därst. 25.6 1828.

Anton Teodor, f. i Helsingfors 20.5 1829. Student (österb.) 12.2 1846. Var sedermera anställd vid en kringresande svensk teatertrupp såsom skådespelare. D. i Uleåborg 2.8 1850, ogift.

Anna Maria Charlotta, f. i Helsingfors 30.5 1831, d. i Lojo 30.8 1912, ogift, begr. i Pargas.

Olof Reinhold, f. i Helsingfors 25.7 1834, d. där 25.5 1837.

Tab. 4.

Johan Martin Jakob af Tengström (son till Johan Magnus af T., tab. 3), f. i Åbo 10.11 1821. Student (nordösterb.) 28.3 1839. E. o. amanuens vid universitetets zoologiska museum 9.3 1844. Amanuens därst. 15.10 1845. Kirurgiekandidat 26.5 1847. Kirurgiexamister 6.6 1851. Tf. provinssiällkare i Kexholms distrikt 5.7 s.å. (till 1854). Stadsläkare i Kexholm 3.5 1853. Läkare vid fängelseinrättningen därst. 1861—79. Provinssiällkare i nämnda distrikt 10.7 1862. RA3 1869. Proviñsiällkare i Lojo 28.1 1879. Ledamot av ryska entomologiska sällskapet 1861, av Finska vetenskaps-societeten 1870. Avsked 16.12 1890. Skrifter se *Carpelan-Tudeer*, Helsingfors universitets lärare och tjänstemän från år 1828 (1925). D. på Mongola i Lojo 25.12 1890. — Gift 1) i Hiitola 6.7 1855 med *Karolina Wilhelmina Dorrendorff*, f. i Petersburg 21.2 1831, d. i Kexholm 23.2 1863, dotter till apotekaren i Petersburg *Peter Henrik Dorrendorff* och *Amalia Sofia Berg*; 2) i Viborg 24.6 1865 med *Maria Amalia Keldan*, f. i Viborg 21.11 1838, d. på Hasselbacka i Lojo 21.9 1930, dotter till handlanden *Abraham Keldan* och *Henrietta Naht*.

Barn (födda i Kexholm):

1. *Ida Charlotta*, f. 30.5 1856, d. i Kexholm 25.4 1862.

1. *Johannes Teodor*, f. 19.2 1858, d. i Kexholm 12.8 s.å.

1. *Karolina Amalia*, f. 19.12 1859, d. i Helsingfors 1.4 1921. — Gift på Mongola i Lojo 19.10 1880 med sjökaptenen *Kristian Teodor Hjelt*, f. i Åbo 10.2 1853, d. i Kervo i Tusby 27.1 1918.

1. *Emilia Helena*, f. 10.2 1862, d. i Helsingfors 14.1 1931, ogift.

2. *Magnus*, f. 21.9 1866, forstmästare, d. 1907. Tab. 5.

2. *Hedvig Maria*, f. 18.8 1868. — Gift på Mongola i Lojo 8.1 1889 med apotekaren *Karl Allan Aschan*, f. i Helsingfors 25.12 1857, d. där 1.1 1914.

2. *Matilda Sofia*, f. 6.7 1870. — Gift i Lojo 17.6 1893 med pomologen *Björn Lindberg*, f. i Helsingfors 23.12 1865.

Tab. 5.

Magnus af Tengström (son till Johan Martin Jakob af T., tab. 4), f. i Kexholm 21.9 1866. Student (nyl.) från Helsingfors privatlyceum 23.5 1884. Filosofiekandidat 30.1 1888. Genomgick Evois forstinstitut 1888—90, forstkonduktör 14.6 1890. Biträdande forstmästare i Kuu-

samo revir 14.12 1894. Skogstaxator 6.12 1898. Forstmästare i Simo revir 13.7 1899. D. på Mongola i Lojo 12.10 1907, under en resa, och utgick med honom ätten på svärdssidan. — Gift på Solhem i Lojo 17.7 1893 med *Walborg Lindberg*, f. i Helsingfors 16.10 1869, d. i Lojo 17.4 1916, dotter till professorn i botanik vid Helsingfors universitet Sextus Otto Lindberg och Hilda Fausta Cecilia Sällström i dennas 2. gifte.

Barn:

Harald Märten Magnus, f. i Kuusamo 2.10 1895, d. där 18.5 1896.

Ingrid Hilda Maria, f. i Kuusamo 18.7 1897. Stiftsjungfru.

Hildur Elin Charlotta, f. i Simo 12.2 1901. Stiftsjungfru. Barnträdgårdslärlarinna. Anställd vid Högsands barnsanatorium från 1.9 1924.

Anna Walborg, f. i Simo 7.4 1903. — Gift i Helsingfors 10.11 1926 med jordbrukaren *Albin Severin Andergård*, f. i Liljendal 5.9 1899.

Märta Hedvig Ingeborg, f. i Simo 2.2 1905. Sjuksköterska. — Gift i Helsingfors 12.3 1932 med djurläkaren friherre *Nils Harald von Helens*, frih. ätten n. 61, f. i Björneborg 9.1 1906.

Astrid Karolina, f. tvilling i Simo 16.9 1906. Stiftsjungfru. D. i Helsingfors 19.1 1926, ogift.

Karin Margareta, f. tvilling i Simo 16.9 1906. Stiftsjungfru. Ingick i postverkets tjänst 12.2 1930. Postexpeditionsbiträde i Dalsbruk 1.10 1934, i Nickby 1.9 1937.

¹ Åbo sv. förs. histbk. ² Solvs histbk. ³ Tyrväntö histbk.

VON TESCHE

Adliga ätten n. 217

Generalmajoren i rysk tjänst Karl Albert Tesche blev 17.5 1854 adlad och introducerades på riddarhuset 23.1 1856 under n. 217 bland adelsmän. Om ätten ha sedan världskrigets tid inga underättelser erhållits, varför okänt är om den fortlever på manslinjen.

Släkten är antagligen av tyskt ursprung, enär i Tyskland ännu anträffas personer med detta namn.

Litt. *J. W. Ruuth*, stamtavla i Wiborgs stads historia II. (1906).

Tab. 1.



Peter Kristiansson¹ Tesche. Slottsbarberare i Viborg. Erhöll 12.3 1598 av Arvid Eriksson Stålarms två prebendegods fritt. 1603 kvitterar Mäster Peder Barber uti Viborgs befästning 7 $\frac{1}{2}$ tunnor spannmål för det han läkt kronones krigsfolk. D. omkr. 1616.

Son:

Hans Tesche. Slotts- och stadsbarberare i Viborg. D. i Viborg 1656, begr. 20.8. — Gift 1) med en dotter till Hans Bertilsson; 2) med

handlanden Blasius König d. ä:s änka; 3) med en änka, vars namn är okänt.

Son:

1. **Johan Tesche.** Handlande. Stadskapten för borggardet 1671. Levde 1701. — Gift i Viborg 1) redan 1655 med *Margareta (Frese?)*, begr. 27.5 1660, antagl. dotter till rådmannen Jakob Frese; 2) 14.4 1662 med *Anna Schmidt*, i hennes 2. gifte, begr. i Viborg 2.4 1672, änka efter Karl Thiele; 3) 6.5 1673 med en dotter till slottsfogden Per Hemmingsson och Ingeborg Lang; 4) 1674 med *Anna von Borgen*, i hennes 2. gifte, begr. i Viborg 9.3 1716, dotter till handlanden och rådmannen Herman von Borgen